

## Det som inte skall kunna hända – det händer!

På fredagen i Benidorm så går vi glada i hågen fram till hojarna och skall låsa upp dom för färd med kortege till Daytona Pub på playan i Benidorm.

Hojarna står tätt och Stig låser upp sitt styrlås och jag säger attan vad du är i vägen. Stig garvar och sätter sig ner och skall bara stoppa sitt skivhjuls lås i boxen samtidigt som jag står med ryggen emot honom och låser upp mitt styrlås backar litet stoppar ner som jag tror min nyckel i höger ficka och går runt och låser upp mitt skivlås.

"Jasså du är färdig nu", säger jag retfullt till Stig, som återigen garvar och tar ut sin hoj, samtidigt som jag skall stoppa min nyckel i tändningslåset och snabbt kommer på att var är nyckeln!! Jag hade den ju precis!

Börjar leta överallt ingen nyckel, får hjälp av Stig, Eva, Jolanda,,,  
Ingen nyckel – trollen har kommit.

Jag säger till Stig kör ni för jag kommer inte härifrån och börjar kallsvettas.

Stig kör på utflykt med de andra och jag får hjälp att gå igenom kläder, hoj, asfalten, säkert 30 st spanjorer som vill hjälpa till t o m med magneter som går över västen och hojen och inte mycket begriper man av samtalet.. men, men ingen nyckel och jag undrar hur kan detta bara hända?

Till slut bestämmer jag mig att den är borta! Tänker jag skall ringa Falk och kolla om dom kan hjälpa mig med den fina försäkringen som kostar 500 pix ni vet, jodå kan få hjälp med bärgning från Göteborg som han trodde jag var i, när jag sen säger att jag är i Benidorm så garvar han och säger att han kan nog hjälpa mig med en bärgning, men du får betala själv för det är slarv av dig att slarva bort nyckeln, precis som om jag får bensinstopp, så är det slarv det med... så mycket för den försäkringen!!!

Då kommer räddaren i nöden en bagare från Laholm vid namn Robban som säger: Jaha Rustan vad gör vi? Lugnt och fint tar han fram sina verktyg. Vi konstaterar att vi kan komma åt verktygslådan, sadeln och ni vet allt som går att skruva ner för att se om den lilla rackarn smugit sig in i något skrymsle,, , men inte då..

Vad göra? Jo Robban monterar ner tändningslåset sätter ihop det igen. Monterar det med silvertejp så vi har el på hojen och så kör vi till en Harleymeck längre bort i Benidorm och där finns två tyska bröder som visar sig vara hur hjälpsamma som helst och ser till att vi till slut kan ta oss till en MR Minit, efter att ha gått och letat i andra butiker men tji fick vi inga



nyckelämne som passade, ny väg beskrivning och en timma senare tillbaka hos mecken som fixar till lite nytt nyckel till elen så jag kan stänga av och starta.

Robban tog sig till en försenad lunch som han så väl var förunnad! Robban, tack så jättemycket för din support!!

Tyska mecken fixar till grejorna, och Viola jag har en startande hoj allt som allt kostade det 300 svenska pix – överkomligt eller hur!



Dagen efter så är tid för en ny tur upp i bergen och Skipper hade sagt att hojarna skulle vara fulltankade. Återigen så tar oss jag och Stig ner till hojarna och kör upp till en närbelägen mack, stannar och jag tar ut min nya nyckel och skall stoppa den i tanklåset. Skit ingen har tänkt på att nya nyckeln inte passar till flera lås än till elen, Får en svettbrytning som putsar min hjälm inifrån. Attan och Pecka med!

Vad göra jag nu? Något stressad får jag hojta på Stig gå in och fråga efter en skruvmejsel då han kan göra sig förstådd på den rotvälskan i Spanien!



Tänk er själv hur man mår när man sätter en mejsel i mitt fina krom – aj aj!  
Soppa kommer i och nu känner jag verkligen att trollen gått med vinst.

På söndagen så är det förflyttning från Benidorm och vi börjar packa och Stig tar allvarligt av sig sina stövlar och skakar dom mangrant, då han tyckt sig ha en sten i dom redan på fredagen, men inte kollat så noga – och vips så skriker Yolanda och tittar på något blankt som far ut i luften, Rustans nyckel och döm om allas förvåning att där var den lilla retfulla saken!!!

Nu hör det till saken att nyckeln utformning är så beskaffad att inga förhöjningar etc finns på den så ligger den slätt, så känner man den med största säkerhet inte. Fantastiskt men sant!

Vad har då hänt? Jo när jag på fredagen förflyttar mig och står vid sidan om en sittande Stig, så missar jag fickan i trängseln och Stig som har jeans på sig, så ballarna syns när han sitter ner får nyckeln släntrande dit när han reser sig upp, så trillar den ner i stöveln och vips så är en nyckel spårlöst försvunnen

Så vist kan det som är egentligen omöjligt hända!

Vad lär man sig på detta? Jo, ha alltid reservnyckel med dig och ta det lugnt. Var glad för dina kamrater och tro visst på det som kanske inte verkar vara sant!

Enda skadan jag har nu på hojen är ett skamfilat bensinlock! Som det kan gå när inte haspen är på – men en fin extratur blev det i Benidorm och åter igen tack Robban för ditt finlir!  
Och till Stigge, käre kompis, ta på dig mindre byxor nästa gång, men då får ju inte ölen plats och det är ju synd och dom go'a garven efteråt får man ju inte heller då förstås!

**Rustan #2502**